

Pastors en (vanaf 1599) predikanten in Markelo

Everhardus

Everhardus, pastoor ca 1200 tot 1239. Deze Everhardus was eerst kapelaan of priester aan de kapel te Diepenheim. Van hem wordt in de kroniek van huize Diepenheim het volgende genoteerd: hij was een man van subtijlen verstande, een goed scribent (hij had een nieuw missaal geschreven voor de kapel van Diepenheim), liefhebber der boeken, welke daarna heeft erlangd de kerke te Markelo en is daarna (1239) plebaan geworden te Metelen (D) en is aldaar bedacht gestorven.

In 1233 was er een geschil tussen Everhard plebaan te Markelo en Wilhelm plebaan te Diepenheim over zekere gerechtigheden, doch deze werden vreedzaam bijgelegd:

Hendrik II miles (ridder), dominus (heer) van Borckeloe getuigde 15 september 1233 "uyt raedt der adellichen mannen" voor Richarda von der Marck-Altena, weduwe van Otto graaf von Dahl en Diepenheim. Het betrof het vaststellen van de begrenzing van het kerkelijke gebied tussen Markelo en Diepenheim. Aanleiding was de vete tussen plebaan Everhard (Markelo) en kapelaan Willem (Diepenheim). Als getuigen zegelden: Boldewijn graaf van Bentheim, Ludolph von Steinfurt, Herman graaf van Loen (Lohn), Hendrik van Borckeloe, Johan dominus van Ahaus, Arnold Sticken en Diderich van Damme.

Herman Reymeringen

In 1439 wordt priester Herman Reymeringen genoemd bij de stichting van de St. Anthonis vicarie te Markelo.

Fredrich Grundell

Hij zal dan worden aangesteld als kapelaan/cureet van deze vicarie.

Johannes van Kampen

Johannes van Kampen, pastoor genoemd in 1547 en 1550.

Gerardus Schellink

Gerardus Schellink/Schelinck, pastoor genoemd in 1571.

Henricus Korten

Hij wordt genoemd in de 16^e eeuw als pastoor van de St. Anthonisvicarie.

Albertus Bushof

Albertus Bushof, pastoor genoemd in 1598. Hij werd na een jaar verdreven door het protestants provinciaal bestuur; hierna deed hij afstand van zijn pastorie.

Joannes Smidt

Joannes Smidt, predikant van 24-07-1598 tot 11-02-1600.

Joannes verscheen op 21 mei 1588 op de synodale vergadering van Overijssel te Hasselt en verzocht ergens als predikant of schoolmeester te mogen werken. Omdat de synode hem op dat moment niet kon helpen, kreeg hij het advies zich dikwijls voor de kerkeraad te Kampen "met proponeren te oeffenen".

Jaren later, op 19 december 1597, wendde tot de kerkeraad van Deventer. Hij "versocht doer andrijvinghe sijns gemoets" tot den kerkendienst te worden toegelaten en een proefpreek te mogen doen. Dit beviel de kerkeraad blijkbaar dermate dat hem aangeraden werd hem verder "in sijne propositien te continueren".

Op 12 juni 1598 besloot de Deventer kerkeraad Smidt bij provisie naar Markelo te sturen en hem voorlopig ook de dienst te Holten te laten waarnemen.

Een week later kreeg een burgemeester van Deventer en Deventer dominee Franciscus Schurckmannus opdracht hem aan de Markelose gereformeerden voor te stellen. De magistraat van Deventer kreeg het verzoek de zaken met de kerkgoederen goed te regelen en ervoor te zorgen dat de in Markelo functionerende pastoor het veld zou ruimen.

Op 24 juli 1598 werd Smidt voor een jaar aangesteld, ondanks het feit dat de plaatselijke goedheren (collatoren) verre van tevreden over hem waren. Deze bezwaren waren echter volgens de Deventer kerkeraad “van gheenen weerden”. Het kwam hen - en misschien Smidt zelf ook wel - niet slecht uit dat hem op 11 februari 1600 “ene attestatie gegeven werd vanwege sijner beroeping”. Hij vertrok dus toen uit Markelo.

We zitten dan in de tijd van de Reformatie dus de omwenteling van het rooms katholicisme, dat verdwijnen moest ten gunste van de gereformeerde religie.

Joannes Hardenack

Joannes Hardenack, dominee van april 1602 tot 15-03-1603.

Op 9 november 1601 verscheen Hardenack, voorheen pastoor, voor de kerkeraad van Deventer en verklaarde het in religiezaken geheel eens te zijn met de calvinisten. Hij kreeg opdracht dit te bewijzen door eerst zijn “huysfrouwe” openlijk te trouwen, bezweren de calvinistische leer te zijn toegedaan en dat middels een belijdenis aan te tonen en mocht veertien dagen later een korte propositie doen om zijn oude beroep – op nieuwe leest – te hervatten volgens de richtlijnen van de Deventer synode van 1598.

Het zou nog tot april 1602 duren alvorens hij weer formeel werd aangesteld en aangesproken mocht worden met dominee.

Anderzijds wendde de classis te Deventer zich voor hem tot de Drost van Twente met het verzoek de financiële beloftes aan de ex-pastoor na te komen. Bovendien gold voor hem in het bijzonder, dat hij werk moest maken van de bestrijding van de hardnekkige vormen van afgoderij die plaats vonden op de Hulpe bij het Heilig Bloedhuisken.



(In 2009 is daar wederom een Mariahuisje of kapel geplaatst om toeristische redenen !).

Toch was blijkbaar niet alles koek en ei, want op 15 maart 1603 werd Hardenack, na een conflict met de goedsheeren van Markelo sonder dienst sijnde op proef naar Wesepe gezonden om er zijn gaven te laten horen. Overigens kreeg hij ook daar problemen onder meer omdat hij een kind van zijn dochter had gedoopt in zijn eigen huis. Hij bleef aldaar tot circa 1606, vanwege het feit dat hij een berisping weigerde te accepteren, en hij overleed in 1610.

Joannes was gehuwd en had tenminste een dochter; de ongehuwde Johannes Henricus Hardenack, van 1621 tot 1624 predikant te Borne, was mogelijk zijn zoon.

Met het vertrek van Hardenack had Markelo gedurende de periode 1603-1612 te maken met een herderloos tijdperk. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat nogal wat pastoors

weigerden afstand te nemen van hun oorspronkelijke katholieke opvattingen. Hierdoor ontstond een gebrek aan erkende predikanten. In Markelo werd in die jaren dienst gedaan door de predikant van Holten en Borculo.

Theodorus Schrunder/Schrunderus

Het gebrek aan predikanten verklaart wellicht ook waarom beide eerstvolgende predikanten in Markelo van Duitse origine waren. Zo was Theodorus Schrunderus, die vanaf zijn komst in 1612 vanuit Steinfurt tot zijn overlijden in 1637 in Markelo predikte, geboren in het Westfaalse Metelen.

Hij werd als student aan de hogeschool te Steinfurt vermeld in 1605, toen hij eerstmaals een stipendium ontving ter financiering van zijn studie. Hij disputeerde 6 september 1608 met Conradus Vorstius over diens “Theses theologicae de idololatria Romanae ecclesiae, in cultu seu veneratione ipsius Pontificus Romani”. Op een niet nader aangegeven tijdstip disputeerde hij opnieuw met de Steinfurter hoogleraar in de theologie naar aanleiding van: “De causis Admodum justis ac necessariis, hactenus ab evangelicis deserti, et porro a piis omnib. deserendi Romani papatus”.

In 1608 trad Schrunder in dienst als praeceptor (*leraar*) van de vijfde klas van het Arnoldinum te Steinfurt. Toen hij in maart 1609 vanuit Friesland een beroep ontving voor een predikantsplaats, zag hij hier vanaf, omdat hij “alhir beidem schuldiens noch einzeit langh bleiben wolle”. Tot tenminste 1610 onderrichtte hij als praeceptor de leerlingen in Steinfurt, doch gaandeweg werd bij hem het verlangen groter ergens als dominee de kansel te mogen beklimmen. Dit verlangen maakt hij in augustus 1610 kenbaar aan de senaat van de hogeschool. Het duurde nog tot 29 april 1612 vooraleer de wens van Schrunder in vervulling ging. Op die dag werd hij voor het predikambt te Markelo beroepen.

Een maal in Markelo bevestigd ondernam hij, evenals zijn voorganger Hardenack, pogingen tot beëindiging van de “superstitiose bedefaren” naar het heilig bloedhuisje en moest hij optreden tegen een geval van waarzeggerij. Kortom er was in Markelo nog veel zegenrijk werk te doen. Opvallend is overigens zijn stellingname ten aanzien van de aanwezigheid van een “grote versierde Christophel” in zijn eigen Markelose kerk. Hoewel de Deventer classis er tussen 1633 en 1637 veelvuldig bij hem op aandrong “de Christophel uit sijner kercke te doen vertrecken door het beeld te laten witstrycken met kalck”, bleef hij dit categorisch weigeren. Hij was gehuwd met Margrieta Meyer, dochter van de Goorse burgemeester Jan Meyer. Hierdoor werd Schrunder zwager van ds. Johannes Putman uit Goor die met Mechteld Meyer getrouwd was.

Uit het huwelijk werd geboren Agneta Schrunderus die trouwt te Diepenheim op maandag na Paesschen 1662 met Henric Schulten uit Diepenheim die aldaar procureur, richter en burgemeester was.

Joannes Tremper/Tremperus

Joannes Tremperus, dominee van 5-09-1637 tot 1668, overleden 1670 te Markelo.

Joannes was afkomstig uit Sudlohn in Westfalen.

Johannes' zuster Anna Tremper was gehuwd met de Deventer bierbrouwer Hendrick Gockel. Uit archiefstukken valt nauwelijks aan de indruk te ontkomen dat we bij hem te maken hebben met een kortelings omgeschoolde tapper/herbergier. Hij kreeg namelijk 3 september 1633 in Deventer van de kerkelijke autoriteiten toestemming om geexamineerd te worden onder de voorwaarde dat “hi so veele mogelick van sijne tapperije sich ontslae ende continuele vlijt in studio theologico anwende”. Het lijkt niet onmogelijk, gezien deze kanttekeningen, dat hij zich in Deventer door zelfstudie bekwaamde in de theologische wetenschap.

Johannes was mogelijk omwille van de religie zijn katholieke geboortestreek ontvlucht. Al in

1630 hield hij zich in Deventer op. Een voorkind van hem, dat hij had verwekt bij Lijsbeth Costers uit Borken, werd op 23 mei van dat jaar gedoopt. Pas op 26 november 1631 trad hij in Deventer met haar in het huwelijk. Op 18 juli 1633 werd hij in het burgerboek van Deventer opgenomen.

De classis Deventer stond hem 22 april 1634 te te proponeren, doch op 11 september werd hij als praeceptor van de eerste klas der Latijnse school te Deventer aangesteld.

Op 5 september 1637 werd hij naar Markelo beroepen. Ruim 30 jaar later in 1668 ondernam de kerkeraad pogingen om een ander als predikant te krijgen omdat Tremperus door ouderdom verzwakt nauwelijks nog in staat was zijn taken te verrichten. De oude dominee stemde pas toe toen door Ridderschap en Steden een jaarlijks tractement van 300 gulden werd toegezegd om hem als een emeritus “den korten ende seer swacken tijt sijns levens, die nogh weinig is, met sijn huysvrouwe daervan te mogen onderhouden”.

Kinderen:

1. Hendrick Tremperius, gedoopt 23-05-1630 te Deventer. Hij huwt 13-05-1660 te Terborg met Anna Maria Piscator(in), dochter van de Terborgse predikant Johannes Georgius Piscator.
2. Geertruida Tremper, overleden na 4-1694; zij huwt voor 4-1655 met Abraham Roldanus uit Hasselt. (zie Ned. Patriciaat 1989).
3. Fredericus Temporius, mogelijk gehuwd met Elsbeen ten Vogelsang; zij zijn beiden doopgetuige in 1680.

Gerhardus Arentzen

Hij werd opgevolgd door Gerhardus Arentzen uit Deventer. Op 14 september 1638 werd hij als Gerreit te Deventer gedoopt als oudste zoon van het op 12 november 1637 in het huwelijk getreden echtpaar Arent Arentzen, burgemeester te Deventer, en Aeltgen Boelen. Na Gerhardus werden nog drie zonen geboren, waarvan de op 16-02-1640 gedoopte Adam spoedig overleed. Op 28-04-1642 werd er weer een Adam ten doop gehouden die hopman te Deventer werd en huwde met Jacobe van Bommel. De jongste van de drie, Arent, werd 06-06-1644 gedoopt.

Gerhardus studeerde te Groningen (1659) en Leiden (1661) en hij werd op 16 januari 1664 preparatoir geëxamineerd door de classis Deventer.

Vanwege zijn afkomst oordeelde de classis, toen hij in maart 1669 door de kerkeraad van Markelo werd beroepen, dat een examinering overbodig was “nademael sijn persoon, leven, gaven en studien genoeg bekend waren”. Vandaar dat hij toen door ds. Colonius van Deventer nog dezelfde maand in zijn ambt bevestigd kon worden.

Arentzen overleed op 36-jarige leeftijd in 1675, zodat hij maar zes jaar predikant was. Hij liet een weduwe achter die in oktober 1702 te Deventer overleed.

Ze hadden een dochter die huwde met luitenant Ploot.

Guilhelmus Sertorius

Guilhelmus of Wilhelm Sertorius, mogelijk zoon van Johannes Sertorius predikant te Neuenhaus (1614) en Gildehaus (ca 1625), en van geboorte afkomstig uit de graafschap Tecklenburg in Duitsland deelde tijdens zijn leven volop mee in de turbulentie van de restanten van de reformatie. Hij studeerde in 1647 te Groningen en 1651 te Bremen.

Na afloop van zijn studie kon hij eerst aan de slag als tweede predikant van Tecklenburg. In 1633 vertrok hij naar het Bentheimse Brandlecht. Vervolgens werd hij als derde predikant naar Bentheim beroepen, waar hij in februari 1654 zijn eerste preek hield. (zie ook Ned. Patriciaat fam. Snethlage 1977).

Spoedig vroeg de Graaf van Bentheim hem op zijn slot de functie van hofprediker te aanvaarden. Toen deze graaf, Ernst Wilhelm, in 1668 overging tot het katholicisme, werd ds. Sertorius op 29 augustus de toegang tot de slotkerk ontzegd. Niettemin bleef hij de zielzorg

onder de Bentheimse gereformeerden praktiseren tot hij door de Munsterse soldaten op een kar geplaatst en over de grens werd gezet.

Op 13 april 1675 verscheen Sertorius voor de classis Deventer en toonde een beroep, door de kerkeraad van Markelo, op hem uitgebracht. Tevens legde hij acten van demissie over van de classis en de kerkeraad van Bentheim. De Deventer classis ging akkoord met zijn beroeping en liet hem in mei 1675 door ds. Abraham Putman uit Goor in Markelo bevestigen.

Aldus belandde hij in Markelo waar hij bleef tot zijn emeritaat in 1696. Hij overleed op 14 maart 1702 en woonde zijn laatste levensjaren in de oude pastorie en werd op 21-03-1702 begraven in zijn kerk.



De bekende dichter-predikant Arnold Moonen

vervaardigde naar aanleiding van zijn overlijden “klinkdichten op de doot van den eerwaardigen, Godtvruchtigen, hooghgeleerden heer Guilhelmus Sertorius“, die hij opdroeg aan het kerspel van Markelo.

Zijn moeder is waarschijnlijk Anna Judit die 24-10-1685 te Markelo begraven wordt (pastoraliaboek). Hij huwde in 1656 met Christina Stenfens, begr. op 02-09-1693 te Markelo als mijn L(ieve) huisvrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Margrieta Gertraud Sertorius, gedoopt 14-11-1655 te Bentheim; huwt met Jan toe Laer en vertrekken naar Den Haag.
2. Anna Elisabet Sertorius, gedoopt 30-09-1657 te Bentheim, huwt 22-10-1682 te Markelo (25-11-1682 te Bentheim) met Jan Palthen uit Bentheim.
3. Samuel Sertorius, jong gestorven en begraven op 14-05-1664 te Bentheim.

4. Sara Sertorius, gedoopt 08-03-1665 te Bentheim, huwt 04-05-1684 te Markelo met Wessel Dercks Jaling. Zij vertrekken naar te Deventer.
5. Amelia Sertorius, huwt met Andries Wagemans, luitenant in het Regiment van overste Essen.
6. Anna Judith Sertorius, was waarschijnlijk gehuwd met Hendrick Toelaer.
7. Gesina Helena Sertorius, gedoopt 01-01-1671 te Bentheim, huwt 18-08-1695 te Markelo met Henrick Huining (wed. van Aleyda te Laer uit Goor), commies te Hasselt.
8. Samuel Sertorius, gedoopt 31-12-1671 te Bentheim, dominee van 1696-1732, overleden 1732 te Markelo. Tweeling met voorgaande.

Samuel Sertorius

Opvolger werd in 1696 zijn zoon Samuel Sertorius. Hij studeerde in Deventer (1687) en Groningen (1689). Volgens het doopboek verrichtte hij op 8 juli 1696 zijn eerste doop en wel een zoon van boer Rietman uit de Achterhoek.

Hij was dominee van 1696-1732, overleden 1732 te Markelo.

Hij huwde op 29 oktober 1699 te Markelo (05-11-1699 te Zwartsluis) met de 17-jarige Lucretia Stockman uit Swartesuys en ging toen wonen in een nieuwe pastorie, terwijl zijn vader in de oude bleef wonen. Lucretia is gedoopt op 13-08-1682 te Zwartsluis, overleden na 1751, dg. van Harmannus Stockmans en Annegien Martens. In 1750 wordt zij nog genoemd in het markeboek.

Grafsteen van Lucretia Stockmans aanwezig in de kerk met opschrift: *Lucretia Stockmans huysvrouw van salige eerwaerde heer Samuel Sertorius in syn leven predicant tot Marckel.*

Uit dit huwelijk:

1. (Anna) Christina Sertoria, gedoopt 10-1700 te Markelo, ovl. op 06-12-1746 te Lingen (D). Zij huwt op 17-jarige leeftijd op 29-05-1718 te Markelo met Zeno Meiling (ovl. 23-01-1747 Lingen), predikant te Goor.
2. Samuel Sertorius, genoemd in pastoriaboek.
3. Hoseas Sertorius, overleden circa 1725 te Markelo, 1 ton groevenbier betaelt, genoemd in pastoriaboek.

Gabriel van Hoorn

Vervolgens kwam Gabriel van Hoorn als proponent (pas afgestudeerd predikant) in 1733 en vertrok in 1743 naar Raalte.

Jacob Henric Meiling

Jacob Henric Meiling, predikant van 1744-1759 te Markelo, geboren 1723 te Goor, overleden op 18-06-1786 te Lingen, zn. van bovengenoemde Zeno Meiling en Christina Sertorius uit Goor en dus kleinzoon van Guilhelmus Sertorius. Hij vertrok in 1759 naar Lingen om daar hoogleraar te worden.

Gehuwd voor de kerk circa 1749 met Everdina Berta Lampen/Lamping, overleden op 07-03-1805 te Lingen. Mogelijk is zij afkomstig van een predikantenfamilie Lamping uit Lingen.

Uit dit huwelijk:

1. Zeno Adolph Meiling, predikant te Goor van 1775 tot 1814, gedoopt op 25-07-1751 te Markelo, overleden 1814 te Goor, huwt met Isabella Arnoldina Seemsmaker.
2. Samuel Ferdinand Meiling, predikant, gedoopt op 31-05-1753 te Markelo, was 11 jaar predikant te Hengelo en vanaf 1787, net als zijn vader, hoogleraar te Lingen.
3. Christina Amelia Meiling, gedoopt op 11-01-1755 te Markelo.
4. Hoseas Wolter Meiling, gedoopt op 27-02-1757 te Markelo.

Bernardus ten Cate

Bernardus ten Cate, predikant van 1760-1793, gedoopt op 03-08-1727 te Neede als zoon van Tileman ten Cate, overleden op 15-01-1793 te Markelo op 65 jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 57 jarige leeftijd op 13-11-1784 te Markelo/Geesteren met de Borculose domineesdochter en zijn nicht wed. Zwanida Gesina Westenberg, 49 jaar oud; zij is gedoopt op 11-09-1735 te Lochem, overleden op 25-06-1805 te Neede op Huize Camp op 69 jarige leeftijd.

Hij kwam als proponent in 1760 en heeft tot zijn dood in 1793 zijn ambt uitgeoefend.

Zijn benoeming door de collatoren had nogal wat voeten in aarde; deze gaf nl een felle strijd tussen voor- en tegenstanders en de meningsverschillen liepen zo hoog op dat er meerdere vechtpartijen en zelfs schietpartijen, waarschijnlijk in naam van de Heer, werden gevoerd.

Onze stichting bezit veel gevonden materiaal over deze rechtzaken welke tot op hoog nivo werden gevoerd.

Hendrik Wilhelm Stroink

Na de dood van ten Cate kwam in 1794 Hendrik Wilhelm Stroink afkomstig van Gronau als proponent en ging in 1846 met emeritaat. Hij is geboren op 26-10-1768 te Gronau als zoon van predikant Johan Stroink en Anna Louisa Eberhardi. Hij bracht zijn moeder en twee zusters mee. Zijn zusters waren Johanna Elisabeth Stroink (1771-1856) en Sophia Urzala Juliana Stroink geboren circa 1782.



Als waardering voor het feit dat hij meer dan 50 jaar het evangelie in Markelo had verkondigd mocht hij blijven wonen in de oude pastorie op de Wehmekamp. Voor de nieuwe dominee Budde werd namelijk in 1860 een grote pastorie gebouwd aan de Goorseweg. Stroink was ongehuwd en overleed op 14-06-1852 te Markelo.

Hendrik Gerhard Budde

Hij was geboren op 20-04-1821 te Deventer en overleed op 05-06-1883 te Markelo en was predikant van 10-05-1846 tot zijn dood.



In afwachting van het gereedkomen van de nieuwe pastorie woonde Budde tussentijds in het zg Fleurshuis nabij de kerk. Hij heeft zich nadrukkelijk ingezet voor de “verheffing” van de Markelose bevolking. Hij was de oprichter van de nog immer bestaande toneelver. Bilderdijk en heeft zijn leven lang gestreden tegen het vrij gangbare overmatige drankgebruik op begrafenissen. Zijn eigen voorbeeldige levenswijze had naar het schijnt een behoorlijke invloed op de Markelose gemeenschap.

Na Budde waren er acht predikanten die voor een relatief korte periode in Markelo werkten.

A.J.P. Winold de Wilde



Hij kwam in 1884 van Beilen vertrok in 1886 naar Paramaribo.

Antonius van de Water

Hij kwam in 1886 van Sassenheim en vertrok in 1892 naar Kerkdriel en was gehuwd met Teuntje Kok en Elisabeth van Dorp.



Hij overleed in 1918 te Breda.

Marinus Constants Justinus Wanrooy.

Hij kwam in 1892 van Vlagtwedde en vertrok in 1898 naar Hempens in Friesland en was gehuwd met Christina Cornelia Woutman.



Hij overleed in 1931 te Leeuwarderadeel.

Nicolaas Lofvers

Hij kwam in 1899 van Didam en vertrok in 1902 naar Warffum en was gehuwd met Eva Emma Emilie Koch.



Hij overleed in 1954 te Haren.

Berend Hendrik Gust

Hij kwam in 1903 van Kantens (Gr) en vertrok in 1909 naar Veenwouden (Fr) en was gehuwd met Frederika Margrietha Sijbolts.



Hij overleed in 1937 te Groningen.

Cypriaan Gerard Wagenaar



Hij kwam in 1910 als proponent en vertrok in 1914 naar Usquert en was gehuwd met Christina Johanna Wissing.

Albertus Hendrik Edelkoort

Hij kwam in 1915 als proponent en vertrok in 1921 naar Dedemsvaart en was gehuwd met Gerarda Kortenhoff.



Hij overleed in 1956 te Utrecht.

Egbert van Meer

Hij kwam in 1922 van Noordgouwe (Zeeland) en vertrok in 1925 naar Wageningen en was gehuwd met Coenradina Hermina Hattink.



Hij overleed in 1954 te Utrecht.

George Christiaan Schellenberg

Hij kwam in 1925 van De Cocksdorp (Texel), geboren op 27-09-1894 te Amsterdam; ging in 1957 met emeritaat en overleed op 21-03-1958 te Hengelo. Hij was gehuwd met Gerritje Struik (1904-1978).



Hij was de laatste dominee wonend op de pastorie aan de Goorseweg. Hij heeft in maatschappelijk en sociaal opzicht zeer veel betekend voor Markelo; zowel voor kerkelijke als niet-kerkelijke inwoners was hij geestelijk raadsman en tegelijk ook sociaal-maatschappelijk werker lang voor dat die term bestond.

J.H. Schellingerhout



J.H. SCHELLINGERHOUT

Hij kwam in 1957 van Alphen a/d Rijn en vertrok in 1966 naar Groesbeek.

Egbert Jacob Rietveld

Hij kwam in 1958 van Ophemert en vertrok in 1963 naar Harderwijk en was gehuwd met Johanna Cornelia in't Veld.



Hij is geboren in 1921 te Meerkerk, overleden in 2009 te Markelo.

Jan Gerrit Huetink

Hij kwam in 1963 van Midwolda, met emeritaat in 1986 en vertrok naar Ommen en was gehuwd met Teuni Bosscher.



Hij is geboren in 1921 en overleden in 2001.

A.N. (Adriaan) Doornhein



Hij kwam in 1966 van Engwierum en vertrok in 1976 naar Amsterdam.

H.L. Boonstra



Hij kwam in 1977 van Hillegom en vertrok in 1983 naar Hoogmade.

Willem Jan van der Waal



Hij kwam in 1984 van Amsterdam en vertrok in 1990 naar Hengelo.

S.W. (Simon) Bijl



Hij kwam in 1986 van Edam en vertrok in 1994 naar Groningen.

J.A.D. (Deodaat) van der Boon



Hij kwam in 1991 van Hummelo en vertrok in 2001 naar Wassenaar. Hij is geboren op 10-11-1952 te Bloemendaal.

A.F.U. (Ary) Braakman

Hij kwam in 1994 van Maartensdijk en vertrok in 2006 naar Diepenheim.



Hij is geboren in 1967.

Henk Overdijk



Hij kwam in 2002 van Neede en vertrok in 2008 naar De Lier.

Marten Dijkstra



Hij kwam in 2002 van Stavoren.

E.E. (Elly) Nordt

Zij kwam in 2009 van Buitenpost en vertrokken in 2016.